



## **Inbjudan till Stockholms stadsmuseum** **Tisdag 15 oktober kl. 11:30**

Varmt välkomna till det nyrenoverade stadsmuseet  
Södermalmstorg, Slussens t-bane station.

Stadsmuseets nya utställning berättar genom föremål, texter, bilder, uppbyggda miljöer och digitala inslag Stockholms historia från 1527 till idag. Fyra våningar, 1200 kvm och 31 rum låter dig möta stockholmare och deras historier.

Vi börjar med en guidad visning "Museets guldkorn" som tar c:a 50 minuter. Därefter egen tid på museet fram till klockan 14:00 då vi efter några minuters promenad på Katarinavägen kommer fram till vårt lunchställe Farbror Nikos. Den som vill äta måste förbeställa. Välj mellan följande rätter från deras meny:

Sallad: Mixsallad eller Caesarsallad 96 kr.

Varma rätter: Moussaka alt. Vego Moussaka 99 kr. Soppa: Lingssoppa 78 kr.  
Nybakat bröd, tzatziki, måltidsdryck och kaffe ingår.

**Visningen bekostas av föreningen. Du betalar endast för lunchen.** (görs på plats)  
Den som vill får självklart ta med sig sin respektive. Vi har ett begränsat deltagarantal. 2 grupper a 30 personer är bokad. Så anmäl dig i god tid om du är intresserad! "först till kvarn" gäller.

**OBS! Viktigt för dig och ev. respektive är**, att senast den 30 september ha anmält via e-post ([nils.erik24hansson@gmail.com](mailto:nils.erik24hansson@gmail.com)) eller fyllt i och returnerat bifogade gröna svarskort. Ange "Stadsmuseet", ditt namn och lunchval. Om du på grund av funktionshinder har svårt att klara dig själv har du som vanligt rätt till ledsagare. Vi i styrelsen ser fram emot en intressant dag med många deltagare! Längre fram har vi, förutom vår numer traditionella julmiddag på Münchenbryggeriet 3 december, även planer på ett besök i Riksdagshuset, slutet av november. Vi återkommer till detta.

**THE BISHOPS ARMS**

På begäran vill vi gärna bjuda in till en "pubkväll" på Bishops Arms, Tyska Brinken 36 (nära t-banestation Gamla Stan) Tisdag 1 Oktober. Ingen föranmälan! Kom när det passar under kvällen från klockan 17:00-20:00. Vi har möjlighet att sitta för oss själva. (Säg till någon i personalen så visar dom dig tillrätta) Här får vi möjlighet att umgås en stund, ta en öl och om du vill, äta en bit mat. Välkommen!